

TWC Coppi uit Herpen huldigt zijn clubkampioenen

Op zaterdag 15 februari zijn wij met alle leden, partners, sponsors en genodigden bij elkaar gekomen en hebben wij onze jaarlijkse feestavond gehouden. Tijdens deze avond werd door onze voorzitter een woordje gedaan, waarop hij terugkeek op het afgelopen seizoen, het 30-jarig jubileum en vooruit liep op het nieuwe seizoen wat op 1 maart start.

Door onze clubleden wordt elk jaar uitgezien naar de clubkampioenen en hoeveel kilometers er afgelegd zijn. De kampioenen ontvangen naast een kleine trofee ieder een tegoedbon die ter beschikking is gesteld door Henk Kuipers Tweewielerbedrijf.

De C-groep heeft 13.922 km bij elkaar gereden:

- 1^e plaats Willy Megens met 2141 km
- 2^e plaats Hans van de Laar met 2122 km
- 3^e plaats Jan van de Berg met 2019 km.

De B-groep heeft 18.037 km bij elkaar gefietst

- 1^e plaats Theo Arts met 2341 km
- 2^e plaats Peter van Roosmalen met 2213 km
- 3^e plaats Rene van Summeren met 2093 km

De A groep heeft 23.226 km bij elkaar gefietst

- 1^e plaats John Strik met 3090 km
- 2^e plaats Joop Langeveld met 2821 km
- 3^e plaats Geert Thomassen met 2776 km

Helaas ging er dit jaar ook wel eens iets mis. Zo hebben we de gelijkmatigheidsrit uit de uitslag moeten schrappen i.v.m. het verkeerd fietsen nadat een gevallen pijl verkeerd teruggeplaatst was.

Daarna zijn onze sponsors, samen met een drietal dames bedankt voor hun inzet tijdens onze jaarlijks ATB tocht in de bossen van Herperduin en Maashorst.

Toen was het tijd om bekend te maken wie dit keer “de Held van Coppi” is. Het was een eer om Willy van de Wijst, de bedenker van deze prijs, te benoemen tot ‘de Held’. We bedanken hem voor zijn inzet voor de club én voor het bedenken van dit initiatief.

Na het diner, wat prima verzorgd was door Thekes, kwamen de anekdotes van leuke momenten uit afgelopen jaar, die in een smeug jasje gegoten waren door Geert Thomassen.

Hij had nogal wat te vertellen:

- *Willy M. , die zijn fiets weg gooit nadat hij 3x achter elkaar lek gereden had tijdens een donderdagavond trainingsrit en toen naar huis gebeld heeft om opgehaald te worden*
- *Frans-Jan, die de code van zijn cijferslot op de pauzeplaats vergeten was en daarvoor naar huis moest bellen*
- *Geert, die een tocht uitgezet had en die alleen maar verder van huis weg ging. Na veel gemopper bleek dat hij al als verrassing, een bus voor de terugweg geregeld,*
- *2 heren, tijdens het fietsweekend door een fout op de verkeerde hotelkamer belanden waar een kunstgebit op het nachtkastje lag*
- *Iedereen stopte en stapte af voor een grote harige stier in de Maashorst, waar Mart na oogcontact niet bang voor was*
- *John, die graag laat blijken dat hij graag, veel, hard, ver en “achteruit” fietst,*
- *Theo alleen gaat fietsen als het vriest, terwijl iedereen het te koud vond, hij heeft het nog koud.*

Daarna wachtte iedereen in spanning af wie Geert zou voorstellen om volgend jaar de anekdotes te vertellen. Geert had maar één man in gedachten en dat kon alleen René van Summeren worden!

Geert, bedankt voor de goede voordracht. We hebben erg veel gelachen!

Na het diner hebben we de feestavond voortgezet achter in de zaal, waar een aantal artiesten optraden.

Ondanks dat we een heel gezellige club bij elkaar zijn, gaan we tóch op zoek naar nog meer nieuwe leden. De wervingscampagne start binnenkort, dus houdt de website in de gaten!